

Voor alle VLUCHTELINGEN en voor VREDE



HOOP? - WANHOOP?

GEBEDSMOMENT O.P.E.
25 april 2023



Oekraïne-Project-Edegem VZW

Sint-Jozefkerk
Molenveld, Edegem

Inleidende muziek: *Khvalite Imya Hospodnye / O Tebi Radujetsja / Cheruwimska Penija / Pod Twoju Milost*

Verwelkoming:

Vanavond is het een bijzondere bijeenkomst. Wegens onze speciale uitnodiging kunnen hier misschien zowel gelovigen als niet-gelovigen aanwezig zijn. En zoals vermeld op de uitnodiging, mag niemand zich verplicht voelen om mee te bidden wanneer we ons rechtstreeks tot God de Vader of Zijn Zoon Jezus of tot een van de heiligen zullen richten.

Sommigen onder jullie weten misschien ook niet dat deze parochie en kerk bijzonder is toegewijd aan de heilige Jozef, de voedstervader van Jezus. Aan hem willen we speciaal denken in dit gebedsmoment naar aanleiding van de zeer actuele vluchtelingenproblematiek. Wereldwijd zijn er naar schatting ruim 82 miljoen mensen op de vlucht.

Ze verlaten hun land omdat het er onveilig is door oorlogsgeweld, omdat ze vervolgd worden omwille van hun godsdienstige of politieke overtuiging, of omdat natuur- rampen - aanhoudende droogte of overstromingen - het leven er onmogelijk maken. Ofwel opteren ze om ook te vluchten, zonder daarom naar het buitenland te trekken.

Zeer concreet denken we hier speciaal aan de ontelbare Oekraïners, op de vlucht voor zoveel oorlogsgeweld, maar (achter)gebleven in Oekraïne: ontheemden voor wie wij ons bijzonder inzetten. We vergeten deze avond uiteraard evenmin de Oekraïense vluchtelingen die in ons land, en dan in het bijzonder, in Edegem en omstreken verblijven.

Wie in nood is, verdient aandacht, respect, hulp en steun.

Mag ik jullie vanavond uitnodigen om even te denken aan al deze vluchtelingen en aan de grote nood van ons allemaal aan wereldwijde VREDE, de remedie voor zoveel miserie.

Laten we het even stil maken in ons hart en - voor wie dit wensen- ons gebedsmoment beginnen:

In de naam van de Vader,
de Zoon en de H. Geest. Amen

Samen: God, open onze oren
om Uw Woord te kunnen horen,
tot ons gesproken
door Uw Zoon, Jezus, God en mens.

God, open onze ogen
om te kunnen zien
waar het in ons leven
echt op aankomt.

God, open ons hart,
om er JEZUS in toe te laten,
om Uw Geest in ons te laten werken,
en met deze gesteltenis
ook naar onze medemens te gaan.



Lector:

Zelfs in onze tijd kunnen we nog lessen trekken uit de Bijbel.
Denken we terug aan de H. Jozef. Wie was hij?
Een stille dromer, zo schetst de evangelist Mattheüs deze figuur.
Maar ook een doener, die in beweging kwam door zijn geloof en
voor zijn gezin.

In het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie lezen we dat Jozef en Maria op de vlucht slaan voor koning Herodes. Die heeft vernomen dat er in het stadje Bethlehem een koningskind is geboren. Herodes wil te allen prijzen zijn eigen koningschap veiligstellen. Hij bedenkt een gruwelijk plan: alle jongetjes van twee jaar of jonger moeten gedood worden. In een droom krijgt Jozef een boodschap van Godswege: ‘Maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte’ (Mt 2, 13-14).

Er is geen tijd te verliezen voor de kersverse ouders en de baby. Nog dezelfde nacht trekken ze met heel hun hebben en houden weg uit Bethlehem.

Hoeveel vluchtelingen herkennen zich niet in deze situatie? Niet alleen van Oekraïne, maar ook van het Midden-Oosten en elders in de wereld? De geschiedenis herhaalt zich voortdurend.

Lector:



Hier volgt het getuigenis van Vira(1) die weliswaar niet direct is gevlucht, maar wel in de eerste week van april van dit jaar van Zaporizhzhia in Novovolynsk terecht kwam. Hier werd ze onthaald door Caritas Volyn (met wie OPE samenwerkt.)

(1) Om veiligheidsredenen wordt alleen de (échte) voornaam van de Oekraïense vluchtelingen in dit boekje vermeld.

Vira werd enkele weken geleden, thuis, in Zaporizhzhia, om 2 u. in de morgen, gewekt door een raket. Ruiten gingen aan diggelen en het dak werd beschadigd. Het huis van haar dochter, vlakbij, werd verwoest. Glas kwam terecht in haar gezicht. Haar kleinzoon kreeg glas in zijn oor dat de dokter moest verwijderen. Vira zegt: ‘Het is een mirakel dat God ons heeft gespaard.’ De raket landde vlak bij hun huis, maar ze leven nog. Spijtig genoeg, stierven burens door deze raket. De familie had hulp gekregen van Caritas. Ramen en het dak werden hersteld, maar toch zijn ze gevlucht en weten niet of ze kunnen terugkeren. Ze weten niet eens of hun huis er nog is’.

Lector:



Hier volgt het getuigenis van Yevheniya. Ze verliet voor het eerst haar huis in 2014. Na de Russische invasie werd haar familie gedwongen te evacueren naar Silverskodonetsk en daar hun leven weer op te pakken.

De grootschalige agressie van Rusland dwong Yesheniya's familie een tweede keer te vertrekken. Eerst reisden ze samen in een vrijwilligers minibus, dan namen ze een evacuatietrein van Kramatorsk naar Lviv en van daaruit kwamen ze met een vrijwilligers-transport aan in Novovolynsk. Uiteindelijk woont het gezin nu in een huurappartement en heeft Yevheniya een baan gevonden. Maar ze maakt zich grote zorgen over het leven van haar man, die onlangs gewond raakte aan het front, wel medisch verzorgd werd en nu weer zijn vaderland aan het front verdedigt. De oudste dochter werd vrijwilligster bij 'Caritas Volyn' en helpt nu anderen in nood.

Uiteindelijk gaat het hier niet om dramatische getuigenissen, verkrachtingen of ontvoeringen, enz. zoals we al te zien, te horen of te lezen kregen via de massamedia. Wel moeten we uiteraard in deze parallelle 'mediaoorlog' zeer kritisch blijven.

Lector:

Keren we terug tot de Bijbel. Dromen doet de H. Jozef in het Mattheüs evangelie wél - vier keer zelfs. Maar het gaat nooit om betekenisloze dagdromen, zoals we die allemaal weleens hebben op een onbewaakt moment. Integendeel, in elk van Jozefs dromen openbaart God zich. Anders gezegd: Jozef ontvangt telkens een boodschap van Godswegen, en hij aarzelt niet om er gevolg aan te geven. Zo reikt hij, zoals zojuist aangehaald, de jonge Maria de hand, vlucht met haar en het kind naar Egypte, verhuist vervolgens met hen naar Israël en wijkt tot slot uit naar Nazareth. Dat Jozef gehoor gaf aan wat God hem in zijn dromen vroeg, was helemaal niet vanzelfsprekend.

Jozef was immers geen alleenstaande man die niets te verliezen had. Hij had een jonge echtgenote en een baby onder zijn hoede. Niet alleen de vlucht naar Egypte, ten tijde van de moordzuchtige koning Herodes, was een reis vol gevaren. Ook de tocht door Israël naar Nazareth zou Jozef niet aangedurfd hebben zonder Gods hulp. Nazareth lag in Galilea, en in die regio voerde Herodes' zoon een schrikbewind. Een man van veel woorden is Jozef duidelijk niet, maar een doener is hij bij nader inzien wél. Paus Franciscus noemde hem onlangs 'een moedige migrant'. Jozef is moedig omdat hij met gevaar voor eigen leven op tocht gaat.

De plek waar Maria moest bevallen in Betlehem was al armzelig, en in het verre Egypte komt het jonge gezinnetje misschien in nog grotere ellende terecht. De reis op zich is al een hachelijke onderneming. Om nog te zwijgen over de aanpassingsproblemen in een vreemd land met een vreemde taal. Het zou ons op zijn minst moeten doen nadenken over de vluchtelingenstromen anno 2023, en nog meer over de situatie van individuele vluchtelingen: mensen met een naam, een vader en moeder, een kind, een verhaal.

Jozef is moedig, maar hij is géén held, zegt paus Franciscus: 'Het is een cliché moed te beschouwen als een heldendeugd. In werkelijkheid vergt het dagelijks leven - het jouwe, het mijne, dat van ons allen - moed. De moed om de moeilijkheden van elke dag aan te kunnen. Leven zonder moed is niet mogelijk!'

Lector:

Al komt het ons toch voor dat er wel serieuze gradaties van moed te onderscheiden vallen: de dagelijkse kleine daden en de toch wel heldendaden van sommigen, zoals een brandweer-

man die een kind van onder het puin haalt met risico voor eigen leven of een soldaat, die zich bekommert om een gekwetste kameraad op het slagveld.

Samen: Jezus, maak van ons moediger mensen,
Die zich onvermoeid inzetten
Om anderen te helpen,
Ook als ze niet behoren tot onze kring
van familie, vrienden of kennissen.
Maak van ons edelmoediger mensen,
Die zich gratis inzetten en
Zich iets willen ontzeggen
Ten voordele van anderen,
Die het meest noodzakelijke missen.

Muziek : *Wiruji*

Lector:

Laten we even **Phil Bosmans** (Bond Zonder Naam) aan het woord over 'het kruis in IEDER MENSENLEVEN' :

Vroeg of laat stoot je met je kop tegen die ellendige dwarsbalk, die je leven maakt tot **een kruis**. Je wordt ziek! Je hebt een accident! Degene, die je liefhebt, sterft! Je carrière wordt gebroken! Je wordt bedrogen, in de steek gelaten door je eigen man of vrouw! Men werkt je tegen! Men ruïneert je! Je wordt vernederd, uitgestoten! Je kunt niet meer mee! Je wordt oud! Deze dwarsbalk kan alle vormen en afmetingen aannemen. Hij kijkt niet naar je titels, je plaats, je naam, je aanzien, de dikte van je portfeuille, je relaties en je succes bij de mensen! Je bent gelukkig! Alles gaat goed... en plots... die verschrikkelijke dwarsbalk. Hij kan je zoveel pijn doen dat je ontgoocheld, ontmoedigd en ontredderd, dood zou willen zijn.

Het kruis is een realiteit in ieder mensenleven. Maar steeds minder mensen zijn ertegen opgewassen. Ze aanvaarden het niet meer en ze worden overspannen. Velen gaan eraan ten onder. Psychologen en psychiaters krijgen de handen overvol! Je hebt geen keuze! Je draagt je kruis ofwel zal het kruis je verpletteren!. Maar je kunt het pas dragen als je de zin en de functie van het kruis leert begrijpen. Het kruis brengt je terug tot je waarheid, tot je juiste afmetingen van arm, zwak, kwetsbaar, klein mensenkind.

Lector:

Het kruis kan je bevrijden uit de materie, waarin je dreigt te stikken; het kan je los maken uit je middelmatigheid. Het is als een antenne, waarmee je **een boodschap van God** kan opvangen.

Ze zal je niet verlossen van je lijden, maar ze zal je verlossen van de zinloosheid en de nutteloosheid ervan!

Je kunt weer ‘mens’ worden en het gebeurt dat je alles heel anders en veel beter ziet door ogen, die geweend hebben!

Tot zover Phil Bosmans

Gelovig of ongelovig, wij hebben allemaal in dit leven onze unieke ‘kruisweg’ te gaan. We kunnen kiezen: opstandig worden of aanvaarden, zoals Jezus deed, toen Hij bad: “Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede”.

Lector:

Samen met Jezus bidden we nu tot Onze hemelse Vader, zoals Hij het ons heeft geleerd:

Onze Vader, Die in de hemel zijt

Muziek: *Razbojnika*

Lector:

Velen onder ons, bidden tot Maria.

Laten we ons nu tot onze Hemelse Moeder richten, Die ook zoveel geleden heeft, vanaf de geboorte tot aan de kruisdood van Haar Zoon.

Paus Franciscus vraagt, net zoals vorig jaar, opnieuw de wereld toe te wijden aan het Onbevleete Hart van Maria. Laten we ons bij deze gebedsketen aansluiten. Moge, op voorspraak van Maria, de wapens zwijgen, moge het goede gesprek op gang komen. **Moge er opnieuw Vrede zijn.** Bidden wij voor Oekraïne, voor Rusland, voor al die landen of plaatsen waar er geen vrede is of deze bedreigd wordt en waar Gods liefde geschonden wordt.

Samen:

**Maria, goede Moeder,
wij wijden de Kerk en de hele wereld
toe aan U.**

**Neem ons als uw kinderen bij de
hand,
breng ons in de genade van uw Zoon,
in het vuur van de heilige Geest,
in de wil van de Vader.**

**Moge er vrede zijn in onze harten,
vrede in onze families en gemeen-
schappen,
vrede tussen landen en volkeren.**

Maria, bid voor ons.

Amen.



Lector:

Onze goede H. Jozef, met al zijn titels, te veel om op te noemen, staat terug in de actualiteit. Allereerst mogen we hem niet vergeten in deze bijzondere tijd als patroon van het christelijk gezin. Verder staat de H. Jozef nog meer bekend als patroon van 'de goede dood'. En ten slotte is hij onlangs 'gepromoveerd' tot 'bijzondere helper en beschermer van het Oekraïne-Project-Edegem en dit wel op basis van zijn vele bewezen diensten.

Richten we ons dan nu ook tot hem :

Samen :

H. Jozef, stil en bescheiden,
Maar ook zo machtig bij God
Wij vragen u, help ons,
Vooral als wij uw voorspraak
inroepen,
Ook bij onze Oekraïnewerking.
We danken u voor al zoveel
verkregen gunsten
En blijven rekenen op
uw waardevolle steun.



Lector:

We behoren nu tot de Pastorale Eenheid **H. Maria-Magdalena**. We willen ingaan op de uitnodiging van onze pastoor Tom om het volgende gebed dagelijks te bidden en doen dit ook vanavond.

Samen:

**Goede God, wij eren uw grote naam,
wij loven U omwille van uw oneindige liefde,
en wij danken U voor onze wereld
en de mensen die Gij geschapen hebt.
Breng ons samen
om een gemeenschap te bouwen
volgens Uw wil.**

**Heer Jezus, spreek tot ons uw Woord,
dat wij mogen leren van uw Evangelie,
en de weg mogen bewandelen
die Gij met uw leerlingen zijt voorgegaan.
Dat wij met elkaar het leven mogen delen
als zusters en broeders.
Kom dan Heilige Geest,
verlicht ons hart en onze geest
opdat we met uw kracht mogen
bouwen aan een dienstbare samenleving.**



**Heilige Maria Magdalena,
eerste getuige van de verrijzenis,
bid voor ons. Amen.**

**Samen : Barmhartige God,
U bent onze kracht
In tijden van vertwijfeling en angst
U geeft ons troost bij ziekte en lijden
nu de hele wereld de gevolgen ondervindt
van oorlog en geweld.**

Uitnodiging tot stilte:

Je kan je nu persoonlijk richten tot Jezus, Maria of Jozef of een andere heilige, met wie je op een vertrouwelijke voet omgaat. Of misschien even terugdenken aan een woord of gedachte, welke je heeft geraakt. Of breng je zorgen bij O.L. Heer en spreek er over met Hem. Bid anders een Weesgegroetje.

Voel je zeker vrij om te doen wat je hart je nu ingeeft.

Stiltemoment

Muziek: *Otche Nash*

Lector:

Laten we ons dan nu op de vooravond van de meimaand, Mariamaand genoemd, dankbaar richten tot onze hemelse Moeder en bidden we daarom samen met een intentie bij elke wees- gegroet :

Onze Vader...

1. Voor de politieke wereldleiders. Opdat zij hun macht en invloed zouden aanwenden ten dienste van de wereldvrede. Wees gegroet, Maria...
2. Voor de religieuze wereldleiders. Opdat zij zouden durven oproepen tot meer eerbied van iedereen voor de stichters van de grote godsdiensten en wereldbeschouwingen, zodat mensen niet langer onnodig gekwetst worden in hun diepere religieuze gevoelens, maar respectvol met elkaar leren omgaan. Wees gegroet, Maria...



3. Voor de anders gelovigen, die vijandig staan tegenover ons geloof. Opdat zij zich zouden bekeren en leren inzien dat we allemaal deel uitmaken van één grote mensenfamilie, door God geschapen om elkaar lief te hebben.
Wees gegroet, Maria...
4. Voor de vervolgde christenen. Opdat zij de nodige kracht zouden vinden om te blijven getuigen van hun vertrouwen in Jezus en opdat ze meer zouden kunnen rekenen op onze spirituele, morele en daadwerkelijke steun als medegelovigen.
Wees gegroet, Maria...
5. Voor de vele - vaak onschuldige - slachtoffers van oorlog en geweld, waar ook ter wereld. Opdat ze mensen zouden ontmoeten, die ze begrijpend benaderen en ze helpen terug hun plaats te vinden in gezin of familie en samenleving.
Wees gegroet Maria...
6. Voor Oekraïne. Opdat er rust, vrede, vergeving en verzoening zou mogen komen zodat mensen terug naar huis kunnen of elders in het land een nieuwe toekomst uitbouwen.
Wees gegroet Maria,...
7. Voor onze samenwerking met onze Oekraïense partnerorganisaties. Opdat onze gemeenschappelijke inzet mag bijdragen tot het welzijn en het geluk van al degenen voor wie we ons inzetten.
Wees gegroet Maria...
8. Voor onze overleden familieleden en vrienden en al de overleden medewerkers van OPE-. Opdat ze thans mogen genieten van Gods' Rijk van ware vrede en eindeloos geluk.
Wees gegroet Maria...

9. Voor al wie - onder welke vorm dan ook - gebukt gaan onder zwaar lijden. Opdat zij mensen zouden mogen ontmoeten die ze helpen hun “zwaar kruis” te dragen en opdat zij, in Jezus ‘voetspoor en in diepe verbondenheid met Hem, de kracht zouden vinden om hun lijden moedig en, als het kan, liefdevol te dragen.
Wees gegroet Maria...

10. Voor onszelf. Opdat we overal ambassadeurs van Jezus’ vrede zouden zijn, mensen op een discrete manier of door ons gedrag aanmoedigen tot het goede, tot meer welwillendheid, grotere dienstbaarheid, sterkere edelmoedigheid en zo meer “hart” brengen in onze soms “harde” wereld.
Wees gegroet Maria...

Muziek: *Hymne aan de Heilige Maagd Maria.*

Slotwoord.



Voor meer informatie over onze Oekraïnewerking:

www.oekraïne-project-edegem.be



Elke **bijdrage** in de kosten van onze Oekraïnewerking is ook zeer welkom, maar voel je hiertoe niet verplicht :

Oekraïne-Project-Edegem
BE40 8803 5555 5163
Prins Boudewijnlaan 268
2650 Edegem

Iedereen is ALTIJD zeer welkom



Teksten: LB/DE

Muziek: MF

Lay-out: DE